



Open (vogel)huis bij Ton Diepenhorst

door Nico Disseldorp

In september 2005 hebben we voor de eerste keer een open (vogel)huis georganiseerd bij Cees Freke. Dat is toen iedereen goed bevallen en daarom is besloten deze open dagen te herhalen. Dat kan je wel makkelijk beslissen, maar bij wie kan je terecht? Nou, dat was deze keer geen enkel probleem. Ton Diepenhorst gaf zich direct op; enthousiast en met volle inzet zoals Ton alles aanpakt. Ik vroeg hem of er voor de gekozen datum, zaterdag 18 februari 2006, nog iets geregeld moest worden. Er hoefden alleen uitnodigingen naar de leden verzonden te worden.

Ton Diepenhorst is van origine een waterslagerkweker. Toen ik, ongeveer 28 jaar geleden, begon met waterslagers te kweken was Ton samen met Dirk Venema al een gevestigde naam. Samen gaan we al diverse jaren naar Rijssen, naar de wedstrijd van de landelijke waterslagerspecialclub De Nachtegaal. Over de verhalen die hij onderweg heeft verteld kan ik langzamerhand wel een boek vol schrijven.

Op de bewuste zaterdagochtend ging ook ik bij Ton een kijkje nemen. In Katwijk, op Rijnmond 137, aangekomen ben ik direct doorgelopen naar de schuur, de schuifdeur opengemaakt en opeens stond ik in een met vele belangstellenden gevulde ruimte. De schuur was ingedeeld als ontvangstruimte, waar Tineke Diepenhorst de gasten verwende met koffie, thee, limonade en voor sommigen zelfs wat sterkers.

Foto. 18 februari 2006. Open (vogel)huis bij Ton Diepenhorst. Tineke Diepenhorst schenkt voor de gasten een kop koffie in. (Foto Nico Disseldorp)

Ton stond zelf, al stralend, met een klein ploegje mensen bij de vogels, want als hij kan vertellen over zijn hobby heeft hij het helemaal naar zijn zin. Tot mijn verbazing had Ton een binnenvolière gemaakt over de volle breedte van de loods, beplant met

boompjes en (hang)planten en ingericht voor tropische vogels. De voorzijde was vanaf een meter van de grond met glas dichtgemaakt zodat, wanneer je de schuur binnenkomt, direct in de volière kan kijken.

De volièrè was via de schuur bereikbaar via een deur met een sluisje. Het was een pracht gezicht.

Net toen ik alles een beetje in me had opgenomen kwam Ton met zijn eerste ploegje mensen terug van de rondleiding en verwelkomde iedereen die inmiddels was binnengekomen. De volgend ploeg kon mee naar binnen en Ton kon zijn verhaal weer opnieuw beginnen. Eenmaal binnen en door de tropenafdeling naar achter gelopen konden we zien hoe Ton waterslagers kweekt. Wat mij het eerste opviel was dat in alle broedkooien nesten met jongen lagen, die er gezond uitzagen. Ton zelf was hier ook erg enthousiast over en gaf aan dat het zo goed ging dat hij

dacht in één broedronde voldoende jonge vogels te krijgen.

Als je bedenkt hoe je zelf in een slaapkamertje bent begonnen met het kweken van waterslagers en je ziet vervolgens de kwekerij van Ton dan is het bij mij met de ruimte wel eens tobben geweest. Bij Ton ziet het er uit als een bedrijf: prachtige vluchten en een complete geluidsinstallatie, waardoor in de kweekruimte de gehele dag het lied van de waterslager te horen is. Over de erfelijkheid gaan we het met Ton niet meer hebben. Daar komen we toch niet uit, maar dat hij een liefhebber in hard en nieren is staat zo vast als een huis.

Foto. 18 februari 2006. *Open (vogel)huis bij Ton Diepenhorst. Ton leidt z'n gasten rond in de broedruimte voor de zangkanaries. Rechtsboven de speakers van waaruit continue waterslagerzang klinkt. (Foto Nico Disseldorp)*

Toen wij weer in de ontvangstruimte terug kwamen kon de volgende groep alweer met Ton naar binnen. Hij had het er maar druk mee. Maar voor iemand die zo graag zijn hobby uitdraagt als Ton is dat eerder een lust dan een last. Bij hem kan je altijd terecht voor raad. Maar ook voor daden klopt je zelden of nooit tevergeefs bij Ton aan. Hij is een echte verenigingsman en doet dit met veel inzet en enthousiasme. Zo zouden we wat meer mensen in de vereniging moeten hebben. Als ik bedenk wat deze man voor de vereniging heeft gedaan en nog doet zou menig een daaraan een voorbeeld kunnen nemen. We moeten ons immers wel realiseren dat we de vereniging met zijn allen moeten runnen en het niet loyaal is om al het werk aan een paar sterke schouders over te laten.

Wat mij op die zaterdag eigenlijk het meest opviel was dat je de leden, die de moeite hadden genomen naar Ton's vogelverblijf te komen kijken en dat was wel een mannetje of 26, het erg naar hun zin hadden. Er werd volop met elkaar over vogels gediscussieerd. Vooral de binnenvolièrè was een grote trekpleister. Er vlogen allerlei tropen zoals blauwfazantjes, spitsstaarten, edelzangers, gouldamadines, te veel om op te noemen. In diverse bomen en nestkastjes, ja zelfs in een hangplant hadden ze nesten gebouwd. Er was overal bedrijvigheid. Zou dat soms van de baas op de vogels overgeslagen zijn?

Ton en Tineke bedankt voor de gezellige dag, die weer tot in de puntjes was verzorgd. Op naar de volgende open dag.

Wanneer en bij wie horen jullie nog.